

Ingelegd hout

Chris Hakkaart



Tijdens je vakantie kun je dingen tegenkomen die je niet direct zou verwachten. Een deel van de vakantie was dit jaar in het midden van Frankrijk, en met name in de Indre. Daar bezochten we met kennissen, in het plaatsje Nohant, het George Sand Museum. De naam zou verwachten dat we met en hij te maken hebben, maar het is een zij.



Het museum is het grote, statige 18^e-eeuwse huis, waar zij gewoond heeft en waar zij veel bekenden ontving, die er soms ook enige tijd verbleven. Frederic Chopin logeerde er enige tijd en componeerde er diverse stukken. Ook Liszt vertoefde er.

Je kunt er een rondleiding maken door het grote huis met 18^e-eeuwse kamers, een klein theater en een poppentheater. Dat zijn natuurlijk typisch vakantiebezigheden.



Echter er was een item dat mij zeer opviel, een houten klaptafeltje van hoge kwaliteit, staande naast een bed. Dit tafeltje was ingelegd met afbeeldingen van schrijf- en tekenbenodigdheden, te weten twee boeken, een sector, een veer,

een lakstempel, een brief en een gradenboog, en op de opstaande rand een passer, allemaal uitgevoerd in ingelegd hout. Daarnaast zijn er een viertal vierkante versieringen aangebracht. Het tafeltje is van eiken, het inlegwerk van diverse soorten hout. Een foto van het tafeltje en vergrotingen zijn bijgevoegd.



Heeft iemand wel eens iets vergelijkbaars gezien?